

# HEILIGE JOHANNES DE DOPER

oud KATHOLIEKE PAROCHIE GOUDA

MAART 2013



## Goede Vrijdag

Op 29 maart 2013 in de viering van Goede Vrijdag gedenken we de kruisdood van Christus. In het verleden hebben christenen gemeend dat joden

schuldig waren aan de kruisdood van de Heer. De gevolgen van deze gedachte heeft tot verschrikkelijke daden geleid, van pogroms die waren opgezet om joden te verdrijven uit hun huizen en hen te doden tot en met de uitvoering van het plan om systematisch het joodse volk te vernietigen. Tijdens de laatst gehouden sobere maaltijd in de Advent is gedachtenis gehouden van joodse inwoners van de stad Gouda die zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en vermoord in kampen. Sommigen van de aanwezigen wisten uit deze periode zelf te



vertellen. Tijdens het gedenken van de namen van deze mensen combineerden we bij het ontsteken van steeds weer een nieuwe kaars van de Chanoekalamp onder leiding van buurman Donald Pagrach de herinnering aan hen die niet terugkeerden met

de verwachting van verlossing en het meewerken door ons aan het ontsteken van het licht door niet te vergeten wat er is gebeurd.

De plicht om de schepping te behouden voor verval en de mensheid voor segregatie ligt ook op christenen in het algemeen en onze parochie. We steunen het project. Door een bijdrage te geven kunnen stenen worden gemaakt en ingevoegd in de bestrating voor de huizen in Gouda waar joden hebben gewoond die zijn vermoord. Maar wat we ook doen is in het kerkelijk jaar ons bewust te zijn dat teksten en gebeden mogelijk opnieuw in de geschiedenis aanleiding zouden kunnen geven voor een verkeerde gedachte, zoals dat de joden

schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus. De voorbeden waarin op Goede Vrijdag werd gebeden voor de 'ontrouwe joden' is gewijzigd. Deze tekst is geworden tot een gebed tot God om

zijn volk Israël te bewaren aan wie Hij zijn beloften heeft toevertrouwd en te geven dat wij met dezelfde zegen hem begroeten die wij verwachten in zijn enige en onvolprezen Naam. Zo zijn wij op de juiste wijze ingevoegd in de zegen die gekoppeld is aan de belofte aan Israël zonder dat de zegen voor de een in de plaats komt van de zegen voor de ander. In de liturgiecommissie in onze parochie is ervoor



gekozen om de Improperia, dat is het beklag Gods te handhaven. En om in het liturgieboekje van die viering een verantwoording te plaatsen waarin wordt duidelijk gemaakt dat het beklag van

God allen betreft die het horen inclusief alle aanwezigen in de dienst, en niet a priori gedacht moet worden geadresseerd te zijn exclusief aan één volk, of aan één persoon in het bijzonder. Zo hopen wij lessen te trekken uit het verleden en verkeerde interpretaties van de teksten in deze viering te voorkomen. Opdat wij niet vergeten...! Als u naar deze viering gaat wordt u in de gelegenheid gesteld om een bloem neer te leggen onder het kruis dat na te zijn ontdaan van zijn bekleding is opgericht in de kerk om het te vereren als het hout waaraan onze Heer Jezus Christus heeft gehangen en die voor ons het teken is van de redding van de wereld. In deze vorm draagt u persoonlijk bij aan de aanbidding.

Henk Schoon

*In mijn hart en gedachte blijft hij bij mij,  
want zijn liefde blijft altijd bestaan.*



*Ik wil iedereen bedanken voor de liefdevolle  
belangstelling  
na het plotselinge overlijden van mijn dierbare  
man, onze vader en opa.*

*Met mijn familie kijk ik terug op een mooie  
troostrijke uitvaart voor Henk.*

*Het heeft ons heel veel troost gegeven dat er zoveel  
mensen om ons heen hebben gestaan,*

*om hem te begeleiden naar zijn laatste rustplaats*

*Heel veel dank*

*Gerda Hooimijer - Bouter.*

## Wijziging data Kwartaalblad

Toen in 2011 werd gestart met het **Kwartaalblad** waren we de mening toegedaan dat verschijnen op de eerste dag van februari, mei, augustus en november, de mogelijkheid kon bieden om de roosters van vieringen en voorgangers in deze afleveringen te kunnen plaatsen. In de praktijk is gebleken dat deze roosters later binnenkomen dan verwacht en daardoor geen plaatsje meer kregen.

Kort voor 1 februari is daarom besloten om het verschijnen een maand op te verschuiven.

Nieuws over de belangrijke kerkelijke feestdagen is dan ook beschikbaar.

Vanaf nu komt **Kwartaalblad** dus uit rond

- 1 maart,
- 1 juni,
- 1 september.
- 1 december.





## VIERINGEN

### Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper

3 maart 3<sup>e</sup> Zondag van de  
veertigdagentijd  
10.30 uur Eucharistieviering - Schoon

**Donderdag 7 maart**  
**12.00 uur Meditatief moment**

10 maart 4<sup>e</sup> Zondag van de  
Veertigdagentijd  
10.30 uur Eucharistieviering - Kenneg

17 maart 5<sup>e</sup> Zondag van de  
Veertigdagentijd  
10.30 uur Eucharistieviering - Schoon

24 maart Palmzondag  
10.30 uur Eucharistieviering - Schoon

**Donderdag 28 maart**  
**Witte donderdag**  
**20.00 uur Eucharistieviering - Schoon**

**Vrijdag 29 maart**  
**Goede vrijdag**  
**15.00 uur Gebedsdienst - Schoon**

**Zaterdag 30 maart Paaswake**  
**20.30 uur Eucharistieviering - Schoon**

31 maart 1<sup>e</sup> Zondag van Pasen  
10.30 uur Eucharistieviering - Schoon

**Donderdag 4 april**  
**12.00 uur Meditatief moment**

7 april 2<sup>e</sup> Zondag van Pasen –  
Beloken Pasen  
10.30 uur Eucharistieviering - Wallet

14 april 3<sup>e</sup> Zondag van Pasen  
10.30 uur Eucharistieviering - Homan

21 april 4<sup>e</sup> Zondag van Pasen  
10.30 uur Eucharistieviering - Schoon

28 april 5<sup>e</sup> Zondag van Pasen  
10.30 uur Dienst van Schriftlezing en  
gebed - Lector

**Donderdag 2 mei**  
**12.00 uur Meditatief moment**

5 mei 6<sup>e</sup> Zondag van Pasen  
10.30 uur Eucharistieviering - Wallet

12 mei Verjaardag van de  
kerkwijding  
10.30 uur Eucharistieviering - Schoon

19 mei Pinksteren  
10.30 uur Dienst van Schriftlezing en  
gebed (?????)

26 mei Zondag van de  
Allerheiligste Drie-  
eenheid  
10.30 uur Eucharistieviering - Schoon

Telefoonnummer van de kerk  
0182-513 130  
[www.gouda.okkn.nl](http://www.gouda.okkn.nl)



## VASTENGROET 2013



De Geest van de Heer  
rust op mij  
want hij heeft mij gezalfd...  
...om een genadejaar van de Heer uit te roepen! (Jesaja 61: 1-2)

Het evangelie van Lucas vertelt ons dat Jezus deze woorden van de profeet Jesaja in de mond neemt in de synagoge van Nazareth. Het markeert het begin van Jezus' verkondiging. De scène volgt onmiddellijk na zijn verblijf in de woestijn. Dat verblijf is de grote confrontatie met het kwaad, dat ook in Jezus' leven vaste voet aan de grond probeert te krijgen. Bezitsdrang, machtsdrang, geldingsdrang zijn maar enkele namen voor de veelkoppige draak van het kwaad, die zoveel verwoesting aanricht. Jezus wordt ermee geconfronteerd en is in staande gebleven. Hoe dit mogelijk



was? De boodschap van het evangelie is duidelijk: niet zozeer door eigen kracht, maar door de kracht van Gods Geest op wie Jezus vertrouwt en waarvan Jezus zich doordringen laat.

Jezus is namelijk niet de wetgeleerde, die precies weet hoe de wet dient uitgelegd te worden. Hij is ook niet de religieuze specialist, die thuis is in de spitsvondigheden van het religieuze cultuurtje.

Jezus is een vrome jood, die gelooft wat hem in de Schrift wordt toegesproken en die zichzelf ervoor beschikbaar stelt. De Geest heeft mij gezalfd om een genadejaar van de Heer af te kondigen! De luisteraars in de synagoge zullen zich afgevraagd hebben,

hoe ze dit moesten begrijpen. De uitleg van

Jezus is erg kort en bondig: vandaag wordt dit woord gerealiseerd! Niet morgen, niet in de toekomst, niet in het hiernamaals, neen: vandaag begint Jezus eraan. Even verderop in het Lucasevangelie zien we Jezus ijverig bezig met het genezen van zieke en bezeten mensen. De vloek wordt van hen weggenomen, vrijheid en levensruimte valt hun ten deel.

In de paasnacht, de nacht van de grote overgang, klinken in de liturgie de eerste verzen van de Schrift. De aarde was nog woest en doods, de duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. (Genesis 1: 1) Chaos behoort blijkbaar tot de aarde, maar met de chaos is ook Gods Geest gegeven. Gods Geest is het die het voorkomt dat de chaos alles overheerst.

De economische crisis veroorzaakt in het leven van sommige mensen de nodige chaos. Mensen kunnen de hypotheek op de woning voor hun gezin niet meer betalen, ze zijn te oud of teveel vreemdeling om aan werk te komen, ze zien hun bedrijf failliet gaan, enzovoorts. De verwachting is dat bijna 10% van alle Nederlandse huishoudens dit jaar een inkomen onder de armoedegrens zal hebben. Voor een alleengaande ligt de grens op 960 euro per maand, voor een gezin met twee kinderen op 1810 euro. De armoede is relatief het hoogst bij eenoudergezinnen, alleengaanden tot 65 jaar en niet-westerse gezinnen, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Tevens zitten we in een politiek klimaat, dat de solidariteit onder de bevolking niet bevordert.

Iedereen staat er alleen voor en moet maar zien de eigen boontjes te doppen. Ook als is individuele verantwoordelijkheid een groot goed, toch mag niet vergeten worden dat ook deze grenzen heeft. Die grenzen liggen daar, waar mensen afhankelijk zijn van anderen: voor hun inkomen, voor hun verzorging, voor hun welzijn. Waar een mens in de chaos terecht komt, daar heeft hij recht op bijzondere aandacht en op solidariteit. Dat mag niet alleen afhangen van de goede wil van familieleden die toevallig toegewijd zijn of van burens waarmee je het toevallig goed getroffen hebt. Als mensen bijzondere zorg nodig hebben of een steuntje in de rug om zich te redden uit de chaos, dan is dat een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap.

Met Jezus maakt God een begin met het genadejaar. Het is jaar van de sabbat, waarin scheefgegroeide verhoudingen worden rechtgetrokken en ieder mens een nieuwe kans krijgt om ten volle mens te zijn. Hoe Jezus daarmee een begin maakt, merk je aan wat er gebeurt in zijn ontmoetingen met mensen in de knel. Het eerste effect van zo'n ontmoeting is, dat mensen in hun waardigheid hersteld worden. Wie Jezus ontmoet, ontdekt dat men meer is dan een probleem, meer dan chaos. Dit respect is de bron van een nieuwe vrijheid en nieuwe hoop, die in het hart van deze mensen geboren worden. Zoals in het begin Gods Geest als een licht over de doodse duisternis van de aarde verschijnt, zo ligt elk mensenleven – hoezeer ook in de greep van de chaos - onder datzelfde

weldoende licht. Of dat ook ervaarbaar is, is afhankelijk van onze beschikbaarheid voor die Geest die ons beweegt tot mededogen en solidariteit. Christenen werden bij hun doop en vormsel gezalfd met Gods Geest. Met hen kan het genadejaar dan toch niet meer veraf zijn?

Het luistert dus nauw in de politiek in deze moeilijke jaren. We geloven niet dat we zijn overgeleverd aan een economische chaos, maar dat er in die economie aandacht moet zijn voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart. De solidariteit met de zwakkeren is ook voor christenen in de politiek een leidend principe. De reorganisatie van de verzorgingsstaat is wellicht een noodzaak, maar de afbouw ervan is misplaatst in een beschaafd land.

Met Jezus gaan we in de vastentijd veertig dagen de woestijn in en worden we geconfronteerd met ons ego. We ervaren dat, ook als in ons eigen leven chaos dreigt, Gods Geest nooit ver weg is. We geloven, dat die Geest ons helpt om werkelijk mededogen te hebben, met jezelf als evenzeer met anderen. De zachtheid van Geest hebben wij nodig om de hardheid van ons ego te boven te komen. God laat niet verstek gaan, maar het kan mankeren aan onze beschikbaarheid voor zijn Geest. De vasten wordt ons gegeven als een oefening in beschikbaarheid. We zijn immers gezalfd met die Geest. De wel aangename tijd van het genadejaar is aangebroken!

Joris Vercammen Dirk Jan Schoon  
Aartsbisschop van Utrecht Bisschop van Haarlem  
Utrecht en Haarlem, 18 januari 2013

---

## POËZIE EN FLUIT IN "DE HOGE KAMER".

Dichter en oud-Gouwenaar Gerard Akse en fluitist Jan Baggerman treden op zondag, 3 maart 2013 op in het programma "de Hoge Kamer".

Plaats van handeling is het Anatolisch gebied in Oost-Turkije. In de "Hoge Kamer" van Oost-Anatolië heersen allereerst ruimte en tijd. Dit ruige gebied van imposante bergen en onafzienbare hoogvlaktes was vaak de plek van grote historische gebeurtenissen. Deel van onze eigen beschaving kreeg daar in klassieke en bijbelse tijden vorm. Dit is dus oud land. Paradijs en vechgrond tegelijk. De vraag van alledag is blijven of vertrekken. Het paradijs omarmen of daaruit verdreven worden. Gerard Akse brengt poëzie waarvoor hij ter plekke in Oost-Anatolië de aantekeningen maakte. Jan Baggerman bespeelt diverse fluiten. Zijn improvisaties op de Chinese fluit komen zeer dichtbij de betekenis van de Anatolische poëzie.

**Het optreden vindt plaats in de Oud Katholieke Kerk.**

Aanvang 15.00 uur Toegangsprijs: € 5.-.

Het programma duurt, inclusief een korte pauze, ongeveer 90 minuten.

## **BONDSDAG O.K. VROUWEN IN GOUDA**

Op dinsdag 14 mei 2013 wordt de 86<sup>e</sup> Bondsdag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland gehouden in de kerkzaal van het Leger des Heils aan de Turfmarkt 111 te Gouda. De Bondsdag is niet alleen voor leden van de Bond, ook geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom om eens te komen horen over het reilen en zeilen van de Bond van Oud-Katholieke vrouwen, de grootste vrijwilligersorganisatie binnen de Oud-Katholieke kerk van Nederland.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 10 uur ontvangst met koffie en thee

Om 10.30 uur jaarlijkse algemene ledenvergadering.

12.30 uur lunch

Om 13.30 uur bezoek aan Museum Gouda plus rondleiding in de St.Jankerk, inclusief koffie of thee.

Voor vrouwen die beperkt zijn in hun mobiliteit is er een programma in de parochie kerk op de Hoge Gouwe. We sluiten de dag af om 16.15 uur met een dienst in de Oud-Katholieke kerk H. Johannes de Doper. De kosten bedragen € 21,- voor leden en € 22,50 voor niet-leden. U kunt zich voor de Bondsdag 2013 opgeven door het juiste bedrag over te maken naar girorekeningnummer 5795347 t.n.v. C.J.W. Homan-Copper te Dordrecht onder vermelding van 'Bondsdag 2013'. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kunt u een subsidieaanvraag bij het Bondsbestuur indienen.

Onze parochie is gastheer van deze dag en assistentie met het verwelkomen, thee/koffie uitdelen en voorbereiden van de lunch zou zeer welkom zijn - opgeven bij Renate Bekkers, Helen Boer of Marianne v.d. Veer.

---

### **MEDITATIEF MOMENT IN DE OUD-KATHOLIEKE KERK.**

Onze kerk is al eeuwen een plaats van gebed en bezinning.

In het verleden was het mogelijk om door de week een kerk binnen te lopen, een moment stil te zijn en om een kaarsje aan te steken.

Deze mogelijkheid bestaat nauwelijks meer.

Toch hoor je van mensen die op vakantie in het buitenland zijn dat ze graag even een kerk binnenlopen voor een moment van stilte en meditatie.

De Oud-Katholieke parochie van Gouda wil aan iedereen die daar behoefte aan heeft de mogelijkheid geven om op een dag in de week een moment van stilte en bezinning te beleven.

### **Daarom is er maandelijks in de kerk een Meditatief Moment.**

Er is dan gelegenheid voor bezinning, te luisteren naar muziek, om een kaarsje aan te steken en voor persoonlijk gebed.

**Op de donderdagen 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni**

De Meditatieve Momenten beginnen om 12 uur en duren ongeveer een half uur.

## Oud-katholiek diaconaat *Ste. Barbara* Vastenoffer 2013

website: [www.barbara.okkn.nl](http://www.barbara.okkn.nl)

email: [info@barbara.okkn.nl](mailto:info@barbara.okkn.nl)



Sinds 2012 bestaat het speciaal binnenlandse oud-katholieke diaconaat Ste. Barbara. De kerk is niet alleen geroepen om in de wereld het evangelie te verkondigen, maar ook om het woord in de praktijk te brengen. Als kerk gaat het niet om het eigen bestaan en het overleven, maar om lof aan God en dienstbaarheid aan naasten: diaconaat.

In het succesvolle Rotterdamse citypastoraat en het straatpastoraat in Leiden laten we als kerk zien, dat we gemotiveerde christenen zijn in de stad en dat er plaatsen zijn waar je je goed thuis kunt voelen en waar je veilig bent. Voor degenen die dat zoeken, en dat aantal is niet

gering en wordt steeds groter, wordt dan ook een veilige plek geboden. Kortom: het is een opdracht voor oud-katholieke christenen om nog veel meer present te zijn in de samenleving, waar dringende hulp noodzakelijk is!



De diaconale taak van de kerk is de navolging van Jezus in daden. Daarmee is het dus ook missionair: het verspreidt Gods woord onder alle mensen.

Belangrijk bij alle activiteiten is de gastvrijheid voor iedereen. Diaconaat is het bieden van laagdrempelige contact aan mensen in nood zonder bijbedoelingen, open staan voor de zorgen en vragen die mensen in hun dagelijkse leven met zich mee dragen, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging. Mensen weer op weg helpen en ze laten weten dat we er voor hen zijn. En natuurlijk het bieden van een veilige plek voor de ontmoeting met God voor degenen die dat zoeken.

Ste Barbara kan dit mogelijk maken dankzij uw steun in het vastenoffer. Nu reeds onze dank.

*Hans Lippe-voorzitter, Hans Hendriks-secretaris, Ineke Schenk-lid, Han Louman-penningmeester*

## PROJECTEN

De volgende projecten hebben reeds een stevige, warme band met onze Oud-Katholieke Kerk en onze pastores en vrijwilligers zijn er bij betrokken.

### Citypastoraat Rotterdam



Het citypastoraat is dienstbaar aan mensen uit de buurt en de stad bij de zoektocht naar de zin van hun leven.

Het doel is om de Paradijskerk te Rotterdam een plek te laten zijn waar mensen op adem kunnen komen en steun en hulp kunnen ontvangen. De activiteiten variëren van simpelweg de kerk openstellen en zo een plaats creëren voor ontmoeting, een luisterend oor en een kop koffie tot het organiseren van een complete dienst.

Het citypastoraat in Rotterdam is gestart als een proef. Wanneer de ervaringen positief zijn, zou dit initiatief ook vorm kunnen krijgen in andere grote plaatsen, waar kerken midden in de stad aanwezig zijn.

Het project in Rotterdam verloopt succesvol, maar de daaraan verbonden kosten zijn hoog. Naast de aanstelling van een citypastor worden er kosten gemaakt voor het organiseren van evenementen, maar ook de koffie moet ergens van betaald worden. De voorloper van Ste Barbara heeft voor het citypastoraat jaarlijks een bedrag van € 5.000,-- beschikbaar kunnen stellen en wij zouden dit heel graag voortzetten en zo mogelijk ook in andere grote steden van ons land. Uw financiële steun is dan echter onmisbaar.

### Straatpastoraat in Leiden



Paul Brommet, straatpastor en pastoor van de oud-katholieke parochie aan de Zoeterwoudsesingel.

Paul vertelt:

*Als straatpastor ben ik er voor alle mensen die dakloos of thuisloos zijn. Het gaat bij mij om de ontmoeting, een stukje mee lopen met mensen die er vaak alleen voor staan. Het is niet echt belangrijk of men gelovig is of niet. Als straatpastor probeer ik mijn leven vorm te geven vanuit het evangelie, maar dat betekent niet dat ik het een ander wil opleggen. Natuurlijk zal ik proberen een verbinding te leggen tussen het verhaal van mensen en het verhaal van God, wanneer dat zinvol is. Mijn vertrekpunt zal steeds het verhaal van mensen zijn. Zij staan centraal in het straatpastoraat. Ik ben er gewoon met open oren, open ogen en een open hart.*

*De Stichting Straatpastoraat Leiden stelt zich ten doel vanuit een christelijke visie, in verbondenheid met lokale christelijke geloofs-gemeenschappen, beleid te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor een laagdrempelige en outreachende vorm van pastorale zorg met aandacht voor dak- en thuislozen ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond.*

De aartsbisschop was positief over de verbinding tussen het pastoraat van de oud-katholieke parochie en het straatpastoraat in Leiden en gaf graag zijn toestemming voor deze combinatie. We willen de pastor graag verder geldelijk ondersteunen.

### Zeemanspastoraat Vlissingen

De Mission to Seafarers heeft tot doel de zeevarenden te ondersteunen op fysiek en geestelijk vlak. Hiervoor hebben zij een team van geestelijken en vrijwilligers tot hun beschikking.

Via een verbond met de anglicaanse kerk is de pastoor voor oud-katholiek Zeeland ook de pastoor voor de zeevarenden die de haven van Vlissingen aandoen. De anglicaanse internationale organisatie Mission to Seafarers heeft een zeemanshuis, de Flying Angel Club, in de haven. In dit huis kunnen zeevarenden ontspannen, contact opnemen met hun familie en hulp vragen bij problemen. Pastor Remco Robinson is samen met zijn vrouw havenpastor (port chaplain) van Vlissingen. Hun werk omvat de zorg voor en begeleiding van vrijwilligers, het bezoeken van schepen, het opvangen van zeevarenden met problemen, het houden van



kerkdiensten in de kapel van het zeemanshuis, de contacten met de havenautoriteiten en het meebesturen van de stichting Mission to Seafarers Vlissingen.

Meerdere leden van oud-katholiek Zeeland zijn vrijwilliger in het zeemanshuis en regelmatig vinden tweetalige vieringen plaats voor zowel de oud-katholieken als de zeevarenden.



## Luchthavenpastoraat Schiphol

Dagelijks landen of vertrekken ruim honderdduizend mensen op de luchthaven Schiphol. Mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden en emoties. Tussen al die mensen lopen er nogal wat rond met zorgen en problemen en met de behoefte aan hulp of een

opbeurend woord.

Het luchthavenpastoraat, dat sinds 1975 op Schiphol is te vinden, is in die gevallen een onontbeerlijk steunpunt. Het wil bijdragen aan de emotionele en geestelijke zorg van mensen die op de luchthaven komen of werkzaam zijn.

Het luchthavenpastoraat bestaat uit drie pastores, bijgestaan door vijftienvintig vrijwilligers van allerlei gezindten. Samen zorgen zij voor een rustpunt waar mensen van alle nationaliteiten en levensovertuigingen welkom zijn. Zij bieden pastorale en geestelijke zorg, midden in de maatschappij.

Ook hier is onze oud-katholieke kerk in samenwerking met de anglicaanse kerk actief, zowel met een pastoor als met vrijwilligers. Sinds 1 januari van dit jaar is pastor Nico Sarot op Schiphol aangesteld.



## Individuele hulpverlening

Ste. Barbara heeft als één van zijn vijf doelstellingen ook de individuele hulpverlening van mensen in nood in eigen land.

Dit is een zeer delicaat onderdeel van onze

werkzaamheden. Vertrouwelijkheid en absolute privacy moeten worden gewaarborgd.

Hulp vragen kan op verschillende manieren: u kunt zich in eerste instantie wenden tot uw eigen pastoor. Deze kan dan in voorkomend geval contact met ons opnemen,

Zelfs zonder hierbij namen te noemen. Alleen het geval zelf wordt dan op zijn merites bekeken.

Indien de noodzaak wordt onderschreven, en dit dus geen taak van de overheid is, kan de hulpverlening in welke vorm dan ook in gang worden gezet.

Dit alles natuurlijk niet zonder de toestemming van de aanvrager. Er kan zich ook een geval voordoen dat deze weg niet of moeilijk te bewandelen is. U kunt zich dan wenden tot de voorzitter van de commissie, die uit hoofde van zijn priesterschap uw privacy zal bewaken.

Gezien de economische ontwikkelingen moeten we vrezen dat deze hulpverlening de komende jaren zal toenemen.

Contact: E-mail adres: [info@barbara.okkn.nl](mailto:info@barbara.okkn.nl)



\*Em.past. H.P. Lippe (Hans) voorzitter, [hans.lippe@kabelfoon.nl](mailto:hans.lippe@kabelfoon.nl)  
Gandhiweg 78 - 2807 RG Gouda

\*H.C.J. Hendriks (Hans) secretaris, [hcjhendriks@kpnmail.nl](mailto:hcjhendriks@kpnmail.nl)  
Julianastraat 25 - 3621 EG Breukelen

\*J.J. Louman (Han) penningmeester, [corbier.louman@hetnet.nl](mailto:corbier.louman@hetnet.nl)  
Zacharias Jansestraat 13 - 1097 CH Amsterdam

\*C.J. Schenk (Ineke) lid, [eawa43jd@kpnmail.nl](mailto:eawa43jd@kpnmail.nl)  
Jan Dirk z'n Dal 43 - 1931 DK Egmond aan Zee

U gift is bijzonder welkom op:

\*tijdens de diensten in onze kerken in de vastentijd bij de speciale collectes voor het vastenoffer

\*per bank aan uw parochie o.v.v. Vastenoffer 2013,

\*ING 48.25.104 t.n.v. Oud-Katholiek Diaconaat St. Barbara.okkn.nl te Amsterdam

waarvoor nu reeds onze hartelijke dank !!



U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft en dat hebben we (ANBI). De Belastingdienst erkent het Oud-Katholiek diaconaat Ste. Barbara als een onderdeel van de kerk en dan komt een gift zelfs ook voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting in aanmerking. Onze penningmeester vertelt U er heel graag veel meer over.